

Peter Lagendijk

Onderzoekadvies en Beleidsontwikkeling



Leggelo 38*7991 PZ Dwingeloo*tel.06-5141 8528*KvK 0803 1294 *Lagendijk/Leebeek Hld bv
*peter@peterlagendijk.eu *www.peterlagendijk.eu

Dwingeloo, 20 februari 2019/7 maart 2019

RESPECTEER RUSSISCH VOLK, TAAL EN CULTUUR

Er gaat, volgens berichten eind februari, weer gesproken worden over het neerhalen van de MH17 in 2014 waarbij 298 onschuldige burgers omkwamen. Het is een verstandige stap als diplomaten van drie zeer betrokken landen – te weten Australië, Nederland en Rusland – met elkaar praten met een hopelijk werkbaar resultaat. Rusland heeft een cultuur met verwantschap aan die van het Westen. Denk aan Russische componisten en schrijvers.

De verhouding van het Westen met Rusland is de laatste jaren verslechterd. Rusland is zelfbewuster geworden. Verdragen over het beheer van kernwapens lijken niet te worden verlengd. Rusland annexeerde de Krim. Er vinden begrijpelijk meer NAVO trainingen in Midden- en Oost Europa plaats.

In Oost Oekraïne woedt al jaren een oorlog van Russisch georiënteerden met de op het Westen gerichte regering in Kiev. De Oekraïense burgeroorlog wordt van beide zijden gevoed met oorlogspropaganda. De laatste jaren toch iets minder voor het voetlicht tredend dan voorheen.

Ik duik in de geschiedenis van de Oekraïne. Al in de achttiende eeuw voegden de Tsaren het gebied, inclusief Kiev, aan hun rijk toe. Er zijn belangrijke verschillen tussen het westen en het oosten van de Oekraïne. Tot op de dag van vandaag kan dat geconstateerd worden.

De Oekraïense regering stelt zich vijandig op jegens Russische invloeden. Het land is tweetalig sedert eeuwen. Kortgeleden komt de Oekraïense regering met nieuwe taalwetten. Russisch wordt uit het officiële en medialeven verbannen. De regering probeert een tweetalig land om te smeden in een eentalig land.

Een ander voorbeeld van stemmingmakerij jegens Rusland is de afscheiding van de Orthodoxe Kerk van Oekraïne van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Het is een breuk met een eeuwenoude geschiedenis.

Het kan opgevat worden als tarten van Rusland. Het valt samen met een populariteitsdaling van het huidige Russisch regime. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd stuit in Rusland op groot protest.

Het is nog niet zo lang geleden dat het huidige Russisch bewind zeer werd toegejuicht. Dat was tijdens de (her)annexatie van de Krim. Het vestigt de vrees dat de Russische bewindvoerders zich op buitenlandse avonturen zouden kunnen storten. Buitenlandse exercities zijn een in de geschiedenis veelbeproeft methode om de aandacht van binnenlandse problemen af te leiden.

Het Westen zou de Oekraïense regering duidelijk kunnen maken dat Rusland historische motieven heeft om de Oekraïne binnen te vallen. Als Russisch sprekenden vervolgens beroofd worden van hun taal en er aan een godsdienst gemorrelt wordt liggen er eveneens rechtvaardigingen. Naast taal en godsdienst zullen er nog andere, mij onbekende, pesterijen zijn.

De hechting aan eenheid is ook in onze landen een bekend verschijnsel. Catalonië wil zich afscheiden. De centrale regering in Madrid komt met tal van maatregelen, ook die van geweld, om een afscheiding te voorkomen. Ook in Frankrijk is het ondenkbaar dat er geluisterd wordt naar trekjes die aan onafhankelijkheid doen denken. Zoals op Corsica en ook wel Bretagne.

Voorkom een militair conflict, kan aan de landen van de Europese Unie worden voorgehouden. Een Russische inval in de Oekraïne kan gevolgd worden door meer van deze stappen. Accepteer daarom Russische invloeden in de Oekraïne en voorkom plaagstoten.

Een volgend Russisch doelwit zou het Balticum kunnen zijn. Ook in de Baltische staten leven belangrijke minderheden Russischtaligen. Er zijn echter weinig parallellen met de Oekraïne. Het Oekraïens is een nauw aan het Russisch verwante Slavische taal. Het Ests toont grote overeenkomst met het Fins. Ook in Letland en Litouwen is er sprake van eigen talen.

Qua religieuze voorgeschiedenis is er weinig overeenkomst met de Russische orthodoxie. Estland en Letland zijn Protestante staten terwijl Litouwen een Rooms-Katholieke traditie kent. Riga (hoofdstad Letland) en Tallinn (hoofdstad Estland) zijn voormalige Hanzesteden. Het Nederlandse hart gaat luider kloppen. Het Oostzeegebied was vanaf de Middeleeuwen onze "moedernegotie".

In handel blijft Nederland sterk. Daarnaast zijn Scandinavië en het Balticum gebieden waar wij veel kunnen leren. Het zijn landen die ons in technologisch en maatschappelijk opzicht vooruit zijn. Dat kan moeilijk gezegd worden van Centraal/Oost Europa waar de Westerse bemoeienis vooral geopolitiek van aard is.

© 2019 Peter Lagendijk

Lid van: [Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde](#), [Nederlandse Vereniging voor Demografie](#), [Nederlandse Vereniging voor Journalisten](#)

PS Diverse onderwerpen passeren bij mij de revue.

Van tekorten aan huisartsen tot de verhouding van het Westen tot Rusland;

Van de grote droogte in 2018 als teken van klimaatverandering tot kernenergie als aantrekkelijke mogelijkheid

Van super opticiens (optometristen) tot personeelstekorten in de gezondheidszorg.

Allemaal actuele onderwerpen waar enig begeleidend onderzoek op zijn plaats zou zijn.
Hoe reageert het Nederlands volk of betrokken professionals op geëtaleerde zienswijzen?

Ik ben op zoek naar een persorgaan of anderszins sponsor om enig aanvullend onderzoek mogelijk te maken. De uitkomsten kunnen "Den Haag" op andere ideeën brengen.